



Stichting Wereldbeeld

Kalimantan, land van de Dayaks. film 109 – 26 min. – jaar 1997.



We gaan per boot de Mahakam rivier op en varen het oerwoud in waar de Dayaks leven. We zien hoe de mensen op de oevers van de rivier wonen. We bekijken een dorpje waar de straten van hout zijn. Op de rivier vind transport van grote bomen naar de houtzagerijen plaats.



In het dorpje Melak worden we door het opperhoofd ontvangen met dans en muziek. Er worden enkele volksdansen uitgevoerd. In het volgende dorp staan Longhouses, waar enkele families bij elkaar wonen. De vrouwen hier dragen als traditie grote ringen in hun uit gerekte oorlellen. In het oerwoud gaan we op zoek naar de zwarte orchidee.



Kalimantan, land van rivieren en regenwouden. film 110. - 26 min.



Kalimantan heeft veel rivieren en tropisch regenwoud. We maken een tocht over de rivier en bezoeken een Dayak-dorp waar bezems en kroepoek wordt gemaakt. Vervolgens gaan we op een bamboevlot naar een Dayak-dorp en bekijken een longhouse. De Dayaks zijn meesters in manden vlechten, we zien een paar mooie exemplaren. Vervolgens gaan we naar een goudmijn waar meisjes tot hun middel in het water zitten en het zand uitwassen om goud te vinden. Gemiddeld vinden ze één gram goud per dag, dat levert 50 euro per maand op. We varen op de Barito rivier naar de stad Banjarmasin naar de drijvende markt.

BALI, land van Goden en tempels. film 111 – 21 min. – jaar 1997.

Op het eiland Bali wordt jaarlijks het Galungan feest gevierd. Dit feest is ter ere van de afdaling van de Hindoe Goden naar de tempels op aarde. De hele bevolking doet er aan mee. De mensen zijn dan gekleed in mooie gekleurde gewaden. Zij brengen dan offers aan de Goden in de tempels.



Zij offeren dan bloemen, mooi opgemaakt in prachtige boeketten. Het fruit is gedecoreerd als hoge torens. De vrouwen dragen de offers op hun hoofd naar de tempels.

J. Driessen. tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek