



Stichting Wereldbeeld

Ravenna, stad met mozaïeken. film 136 – 20 min- jaar 2004



Ravenna wordt ook wel de Mozaïek stad genoemd. Prachtige mozaïeken zijn te bewonderen in de Basiliek van San Vitale, San Apollinare Nuovo, het mausoleum van Galla Placidia, in doopkapel van de Arianen en de doopkapel van de Orthodoxen Christenen.

In 751 werd Ravenna een patriachaats van Byzantium. De Byzantiïsche invloeden zijn in de stad nog goed waarneembaar. Acht vroeg Christelijke bouwwerken staan op de Werelderfgoed-lijst van de Unesco.



De stad was onder Keizer Theodorik de Grote de hoofdstad van het Oost Romeinse Rijk. Theodorik bouwde er een paleis en een kerk met een doopkapel. In het mausoleum van kalksteen is hij bijgezet. Het mausoleum weegt drie honderd ton.

Dante Alighieri is in Florence geboren. Hij werd naar Ravenna verbannen en stierf daar als banneling in 1321. Hij is de nationale held en de grootste dichter van Italië. Dante is vooral bekend om zijn "La divina commedia", de goddelijke komedie. De dichter is in Ravenna in deze tombe bijgezet. Door de Ravennianen "la zuccheriera", de suikerpot genoemd.



Elke zomer organiseert de stad Ravenna een festival. Er worden dan in de openlucht concerten gegeven onder het motto van: "Ravenna, Bella di Sera". Ravenna, mooi bij avond. De stad is dan toverachtig mooi verlicht. De stadspleinen zijn dan overvol met toeristen en vrolijke Italianen.

J. Driessen - tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek