



# Stichting Wereldbeeld

---

## *Lapland, land van meren en bossen.*

film 145 – 26 min. – jaar 2007.

We starten onze rondreis door Lapland in Rovaniemi de hoofdstad van Fins Lapland. De stad is in de oorlog geheel verwoest maar weer tot een moderne stad herbouwd. In het Articum-museum is de cultuur en de natuur van het Noordpool gebied zien.



We brengen een bezoek aan het openlucht museum waar nog oude huizen en een antieke molen staan. Vervolgens bezoeken we het stadje Sodankyla. Hier is een begraafplaats met een kerkje uit 1689. We rijden daarna langs meren en door de bossen naar een anti-tankwal uit de 2<sup>e</sup> wereld oorlog. Hier staat ook nog een klein museum met voorwerpen uit de Fins – Russische oorlog.

In het natuur park Vatukuru, waar we een wandeling gaan maken zien we nog een oude water molen. Hiermee maalden de Sami's hun graan. We gaan verder naar de grote offer stenen waar de oude Sami's offers brachten.



Bij het plaatsje Salla is een groot rendier park. Hier zijn meer dan 200 rendieren bijeen gebracht, die daar vrij kunnen rondlopen. Je kunt de dieren dicht benaderen en van nabij fotograferen.



Finland is na Rusland het houtrijkste land in Europa. We bekijken enkele houtzagerijen en zien hoe de Finnen hun hout zagen. Eero Jauhojarvi laat ons zien hoe hij zijn huis bouwt. De speciale bouwtechniek wordt door hem uitgelegd en gedemonstreerd.



---

J. Driessen - tel. 0243972566  
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek