



Stichting Wereldbeeld

Portugal en zijn cultureel erfgoed. Film 183. - 21 min. - Jaar 2014



Marvão is een spectaculair middeleeuws stadje en is ommuurd. Het heeft witte huisjes met mooi versierde deuren en ramen met bloemen.

Marvão is in 1300 ontstaan. Tempeliers en Hospitaal ridders hadden hier hun hoofdkwartier. Op de top van de heuvel is een fort gebouwd om Marvão tegen invallers te beschermen. In de kelders onder het fort is een groot waterbekken voor drinkwater.

In het dal van de Ribatejo stroomt de rivier de Taag. Op een eiland in de rivier bouwden de Tempeliers een grote burcht om Portugal tegen indringers te beschermen. De burcht Almourol is sinds 1940 aangepast en in gebruik voor officiële recepties van de Portugese republiek. De Tempeliers hebben ook hier hun hoofdkwartier gehad onder Grootmeester Gualdin Paix.



www.shutterstock.com · 105879593

De stad Tomar is een parel in de kroon van Portugal. Het is een magische stad vol mooie architectuur. De stad is van historische betekenis. De stad is een lust voor het oog. De kerk Santa do Olival is gebouwd als pantheon voor de Tempeliers. Op de heuvel staat Het Convento de Cristo, een kasteel met een klooster. Het meest indrukwekkend is de Charola, een kapel geheel van marmer en rijk gedecoreerd. Ze is geïnspireerd door de Heilig Graf kerk in Jeruzalem.