



Stichting Wereldbeeld



China, Rijk van het midden. film 114 – 22 min – jaar – 1998.



We starten onze rondreis door China in Peking op het plein van de Hemelse Vrede en bezoeken de verboden stad. Hier woonden de keizers met familie en de hun adviseurs. Daarna bezoeken we de lange muur die China moest beschermen tegen invallen van de Mongolen



We brengen een bezoek aan het zomerpaleis dat de Keizer voor zijn moeder had laten bouwen. Het paleis staat buiten Peking, enkele uren rijden. En natuurlijk bekijken we het terracotta leger. Het is pas eind negentien honderd ontdekt door een boer die zijn land bewerkte. Het leger moest de Keizer beschermen, en is ongeveer twee duizend jaar oud en omvat 7.000 beelden.



De Chinezen beoefenen Tai Tsi zij doen dat elke morgen buiten op straat of in een park. Ook soldaten en schoolkinderen doen dat elke morgen.



China, Rijk van het midden. film 115, 23 min, jaar 1998.



Hier bekijken we de drie pagodes in de stad Dali. Ze zijn van wit marmer gebouwd en ongeveer acht honderd jaar oud. Daarna bezoeken we de markt met een grote sortering aan groenten, fruit en vis.

We gaan naar een Boeddhaklooster dat hoog in de rotsen is gebouwd. Het klooster ligt in het grensgebied met Tibet. Daarna gaan naar de tijgerkloof, ze is door het snel stromende water diep uitgesleten en komen dan in het Zeven sterren dorp. In Wang Cho woont kruiden Dokter Ho, die zieken behandelt. Zijn vrouw serveert gratis thee dat is een leuke ceremonie en een bijzondere belevenis.



J. Driessen. tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek