



Stichting Wereldbeeld

=====

EILAT, paradijs in de woestijn. film 119 – 21 min. – jaar 1999.



Eilat is de meest zuidelijk gelegen stad van Israël. De stad ligt in de Negev woestijn aan de Rode zee. Ze heeft moderne hotels en veel mogelijkheden tot vermaak. Het klimaat is uitstekend. Het regent hier maar 5 tot 8 maal per jaar. De zon schijnt er altijd.



We maken met een jeep een safaritocht naar het Timna Park. Hier zijn de zuilen van Koning Salomon te zien, dat zijn door zand erosie uitgesleten rotsen. Hier staat ook de grote paddenstoel.



Bedoeïnen leefden in tenten van kameleelhaar. Daar wordt je getraceerd op ongedesemd brood met vijgenjam en thee met veel suiker, een ware traktatie.



De stad Petra ligt in Jordanië. Ze is uit de rotsen gehouwen en meer dan twee duizend jaar oud. Hier woonden de Nabateërs, aanvankelijk een nomaden volk. Later dreven zij handel en leefden van de karavanen die hier door de siq, de kloof trokken. De gebouwen die zij uit de rotsen hakten zijn ware kunstwerken. Het belangrijkste gebouw is de kerk, Al Deir, genaamd de schat van de Farao. In de Byzantijnse-tijd gebruikten de Christenen het als klooster. Het Rijk van de Nabateërs had zijn grootste bloei vanaf een eeuw voor Christus tot na een eeuw na Christus. De Nabateërs waren zeer kundige bouwers.



Eilat is een paradijs voor zon-aanbidders en diepzee duikers. Je kunt met een duikboot een tocht maken onder water en ziet dan de mooiste vissen en koraalriffen.



De Rode zee is niet rood, ze is meestal blauw-groen.



Eilat heeft moderne winkelcentra, een ruime keuze aan restaurants en luxe hotels staan u ter beschikking. Eilat biedt u een zorgeloze vakantie.



=====

J. Driessen. tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek