



Stichting Wereldbeeld

CAPUT MUNDI

Rome hoofdstad van de wereld

film 126A – 35 min – jaar. 2002.



Al wandelend door Rome bezoeken we kerken en basilieken, monumenten en bezienswaardigheden. We starten bij de Engelenburcht gebouwd in 145 na. Chr. door keizer Hadrianus. Vanaf de burcht heeft men een mooi uitzicht over Rome. We lopen nu over de straat van verzoening naar het Sint Pietersplein. Het plein is omringd door de colonnade van Bernini. We zien het barokke interieur van de basiliek. Op het Sint Pietersplein staat de grote obelisk en de fontein van Carlo Maderno.

We gaan naar het Vaticaanse museum en naar de Sixtijnse kapel met de fresco's van Michelangelo. We lopen over de Palatina heuvel, de plaats waar Rome is gesticht en gaan naar het Forum waar nog ruïnes zijn, daarna naar de triomfbogen van keizer Titus en Constantijn en komen bij het Colosseum. Het Colosseum is door Keizer Vespasianus in 72 na Chr. gebouwd.



Aan het grote verkeersplein Venezia staat het monument van de éénheid van Italië. Het monument is door Sarconi ontworpen en gemaakt van wit marmer afkomstig uit Carrara.



Via de brug over de Tiber, in Rome fiume Tevere, genaamd komen we in Trastevere, de oude wijk van de stad, het "oorspronkelijke Rome". We bekijken hier enkele kerken en basilieken en het theater van Marcellus. Daarna wandelen we door pittoreske straatjes naar de fruitmarkt. Achter de fruitmarkt zijn de Spaanse trappen die in het voorjaar getooid zijn met bloeiende azalea's. Op het plein voor de trappen staat de Barcaccia, een fontein in de vorm van een boot, een ontwerp van Bernini.



J. Driessen - tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek