



# Stichting Wereldbeeld

=====

*Zuidelijk Afrika beestachtig mooi.* - film 140 - 31 min - jaar 2005.

We maken een rondreis door Zuidelijk Afrika. We starten de toer in Kaapstad. Daarna gaan we naar Kaap de goede Hoop. Langs de kust zien we een kolonie pinguïns. Vervolgens rijden we door Namakaland naar Namibië. Via de Fish River Canyon gaan we naar de kust.



Aan de kust zien we grote groepen robben. In Namibië bezoeken we de Namib Naukluft woestijn, daar ligt de Sossusvallei met zoutpannen. In de woestijn zijn de enorme zandduinen, die bij zonsopgang rood kleuren.



Bij Twijfontein gaan we naar de Brandberg, daar maakten de Bosjesmannen rotstekeningen. De tekeningen zijn meer dan 2000 jaar oud. De Bosjesmannen waren de oorspronkelijke bewoners van Zuid Afrika.



In de woestijn bij de stad Swakopmund is een Township, waar duizenden mensen onder primitieve omstandigheden leven. Ze wonen in kleine huisjes zonder sanitair. Er is geen water en geen elektriciteit.



We worden vriendelijk ontvangen door de burgemeester. en getrakteerd op thee met Afrikaanse gerechten. Na afloop geven de kinderen een demonstratie van Afrikaanse dansen. Zij beelden dieren uit die in hun land leven.



De stad Swakopmund is door Duitse emigranten in 1800 gesticht, dat is nog aan de bouwstijl te zien. Er is in de stad een Keizer Wilhelmstrasse met een Bismark apotheek. Het stadje heeft leuke boetiekjes en gezellige terrasjes.



=====

J. Driessen. tel. 024.3972566  
Kerkstraat 17b - 6561 CC - Groesbeek