



Stichting Wereldbeeld

Onbekend Laos, een vergeten land.

film 142 – 30 min. jaar 2006.

De Mekong rivier ontspring in de Himalaya, ze stroomt door China naar Laos. De rivier is de levensader van Laos. De Laotianen hebben zich aan de oevers van de rivier gevestigd. We varen met de boot de rivier af en bezoeken enkele dorpjes en zien hoe de mensen daar werken en wonen. We bezoeken enkele weverijen en de rijstvelden.



Met een veerpont steken we de rivier over hetgeen een hachelijk avontuur is en komen dan in een rustig natuurgebied waar een mooi bungalow park is. In dit gebied zijn ook de watervallen van Li Phi. Daarna bezoeken enkele weverijen.



Ventiane is de hoofdstad van Laos. In de stad staan enkele prachtige tempels die met bladgoud versierd zijn. In de vroege morgen doen monniken, in hun oranje kleurige pijen de bedelronde. En natuurlijk bezoeken we de levendige ochtendmarkt.



Luang Prabang, stad met gouden tempels.

film 143 – 22 min. – jaar 2006

Via de weelderige rijstvelden komen we op de vlakte van de kruiken. Hier liggen tientallen stenenkruiken verspreid. Het is niet bekend wie ze gemaakt heeft en waartoe ze dienden. Archeologen denken dat het asurnen zijn.

In Laos staan veel Hindoe- en Boeddha tempels. De stad Luang Prabang was de hoofdstad en is het spirituele centrum van het land. In de tempels zijn veel gouden Boeddha beelden bewaard gebleven. We bezoeken een aantal tempels waarvan er enkele meer dan drie honderd jaar oud zijn. De tempels zijn versierd met fraaie ornamenten, met symbolen van het Boeddhisme.



J. Driessen - tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek