



# Stichting Wereldbeeld

---

## *Tempels van Angkor Wat, parels in de jungle.*

film 144 – 18 min. – jaar 2006.

Als je Cambodja binnen rijdt word je verrast door meisjes die gefrituurde zwarte spinnen verkopen, een delicatessen in Cambodja.



Aan de hoofdstraat staat het Koninklijke paleis met de troonzaal en het nationale museum. Hier staat ook de zilveren pagode met een vloer van vijf duizend zilveren tegels. Er is een mooi aangelegd plantsoen waar fotografen bruidsfoto's maken. Op het grote plein staat het nationale monument voor de vrijheid van het land.



In de jungle staan meer dan honderd tempels. Ze zijn door de tropische bomen in de loop der eeuwen overwoekerd. Wortels van bomen groeien over de daken en takken van de bomen door de ramen. De meeste tempels zijn deels ruines geworden. Maar de hoofd-tempel in Angkor-Wat is gerestaureerd. Het is de grootste tempel van het Khmer-Rijk.



De Khmers heersten van 800 tot 1400 n. Chr. Zij bouwden de tempels en brachten het rijk tot bloei. Zij legden grote rijstvelden aan om de bevolking van het land te kunnen voeden. Door overstromingen werden de rijstvelden vernietigd en ontstond er een delta. Er ontstond hongersnood en de bevolking trok weg.

Een van de mooiste tempels is de Bayon tempel. De Bayon tempel is 45 meter hoog en heeft drie verdiepingen. Er staan 52 torens bij de tempel. Op elke toren staat naar de vier windrichtingen een beeltenis van de glimlachende Boeddha.



Bij de tempel van Angkor-Tom stond een Boeddha klooster waar 800 monniken verbleven. De tempel is nu overwoekerd door dikke boomwortels. Dit beeld laat zien



---

J. Driessen - tel. 0243972566  
Kerkstraat 17B 6561CC Groesbeek



# Stichting Wereldbeeld

---

waartoe de natuur in staat is.

---

J. Driessen - tel. 0243972566  
Kerkstraat 17B 6561CC Groesbeek