



Stichting Wereld beeld

=====

Lapland, land van Saami en rendieren. film 146. 23 min. jaar 2007.

De heuvel Iso-Syöte biedt een prachtig uitzicht over de mooie natuur in de wijde omgeving. We maken een wandeling in het prachtige Vatukuru-park en genieten van de mooie natuur. Daarna gaan we naar het dorpje Saija dat in de tweede wereld oorlog plat gebrand is, maar het dorp is weer herbouwd. In het dorp is één gebouw gespaard, dat was de Sauna van de familie Lettinen. De sauna staat er na 65 jaar nog steeds.



Winters Lapland, sprookjesachtig mooi. film 147.20 min. jaar 2008.



Koning winter heet U welkom. Met deze groet begint de film over Lapland. Het land is in de winter bedekt met een deken van sneeuw. Gouden zonnestralen sieren het landschap. Lapland is in de winter een sprookje.

We gaan een tocht maken met de sneeuwscooter, het vervoermiddel bij uitstek in de poolstreken. Ook een ritje in een ouderwetse slee, getrokken door een rendier is niet te versmaden. En natuurlijk moet je een tocht maken met de Husky honden, die al blaffend en onvermoeid, met snelle vaart door het winters landschap rennen. En tot besluit gaan we een wandeling maken op sneeuwschoenen.



In Lapland kun je 's-avonds bij helder weer het noorderlicht zien. Het beweegt in vlagen aan de hemel in de kleuren rood, groen, oranje en violet.



Het noorderlicht is een uitbarsting van zonne-energie. Het poollicht is het mooiste in Fins Lapland.



=====

J.Driessen - tel. 0243972566
Kerkstraat 17b - 6561 CC - Groesbeek