



Stichting Wereldbeeld

Palermo en haar historische gebouwen – film 165 – 22 min – 2012



Het Normandische paleis is uit de 6^e eeuw hier woonde de Normandische koning Rogier de Eerste. Het paleis is in delen gebouwd, het werd steeds uitgebreid. Bij het paleis is ook een kapel de zgn. Capella Palatina. De kapel is in 1140

gebouwd en toegewijd aan de apostel Petrus. De bouw duurde 8 jaar. De kapel is door Byzantijnse kunstenaars versierd met mozaïeken die taferelen uit het oude en nieuwe testament voorstellen. De preekstoel is een heel bijzonder pronkjuweel. De Capella Palatina is wereld vermaard.



In Monreale bij Palermo staat de grote bekende kathedraal. Koning Willem de Tweede liet de kathedraal in 1171 bouwen. Deze kathedraal is ook fraai versierd met mozaïeken die eveneens taferelen uit de bijbel weergeven.

Bij de kathedraal staat een prachtige kloostergalerij van het voormalige Benedictijnenklooster. De galerij heeft 228 kolommen, die versierd zijn met bijbelse figuren mythologische taferelen, heraldische elementen en motieven van vogels en bloemen. Bijzonder is de fontein die werd gebruikt door monniken als wasplaats, een zogenaamd "lavatorium"



J. Driessen. tel. 0243972566
Kerkstraat 17b – 6561 CC - Groesbeek