



# Stichting Wereldbeeld

---

De Siberië Express, van Moskou naar Peking. Film 176 . 31 min. 2013



De Siberië express brengt u in 5 dagen en nachten comfortabel naar Peking. De trein start in Moskou en rijdt door een prachtig landschap, glooiende velden, naalddwoud bossen, toendra's, steppen en de Gobiwoestijn.

Eerst bezoekt u in het centrum van de stad, het Rode Plein met de Basilius Kathedraal, het Kremlin met de klokkentoren en de kathedralen die binnen het Kremlin staan. Een ritje maken met de metro, de snelste, de mooiste en vooral de schoonste ter wereld mag u beslist niet missen. De stations van de metro zijn prachtig gedecoreerd met kunstwerken.



Aan het Rode Plein staat het grote warenhuis GUM. Een bezoek aan het warenhuis is beslist de moeite waard. Het is 252 meter lang en 88 meter breed. Het telt drie etages en er staan twee en een halve kilo meter toonbanken. Er is nu feest, het is 60 Jaar geleden dat het grondig gerestaureerd is.

Yekaterina is de hoofdstad van de Oeral en is in 1723 gesticht. De stad is in grootte de vierde stad van Rusland en ligt aan de Iset rivier. Hier stond het zomerpaleis van de Tsaar. In 1918 zijn hier de tsaar Nicolaas de II, zijn vrouw Alexandra von Hessen, hun 4 dochters en hun zoon door de Bolsjewieken vermoord. Ter nagedachtenis aan de Tsaren familie is hier een kathedraal gebouwd. In de crypte zijn hun stoffelijke resten in 1998 bijgezet.

