



Stichting Wereldbeeld

Mongolië Express naar Ulaan Baataar ~ film 177 ~33 min ~ jaar 2013



Mongolië ligt tussen Rusland en China. Het land is drie maal zo groot als Frankrijk en heeft slechts 3 miljoen inwoners. De helft woont in de hoofdstad Ulaan Bator. Het land heeft glooiende groene vlaktes maar ook rotsen en dorre streken. In het zuiden ligt de Gobi-woestijn. De woestijn is een van de grootste ter wereld.

De Nomade stammen trekken met hun vee, hoofdzakelijk paarden en schapen, rond. Zij wonen in een GER dat zijn ronde tenten van dik vilt en beschermt goed tegen de kou. De meeste gers bieden plaats aan 4 personen. Er staan 2 bedden en een kastje. In het midden staat een potkachel-tje dat 's-avonds wordt gestookt.



De kameel is het dier bij uitstek om in de woestijn een tocht te maken. Dat is een mooie manier om de woestijn op je te laten inwerken. Een kameel loopt ongeveer net zo snel als een mens. Na een half uur heb je het evenwicht gevonden en dein je rustig mee op het loopritme.

De Orkhon vallei is een cultuur landschap en ligt in Centraal Mongolië. Het is geen toeval dat Genghis Khan vanuit deze vallei zijn grote Imperium bestuurde. Het is beschermd door de bossen in het noorden. De vallei vormt een natuurlijk waterreservoir. Door dit water is de vallei heel vruchtbaar.



Erdene Zuu is een van de oudste kloosters van het land. Het is in 1586 gebouwd door Abtai Khan. In de 19e eeuw woonden er duizend monniken. Het was een heel complex. Er stonden 60 tempels binnen de muren. In 1939 hebben de Stalinisten veel van het complex vernield. De tempel werd gespaard.