



Stichting Wereldbeeld

FLORENCE. stad van de kunst.

film - 92 - 24 min - 199

Florence, de kunststad van Italië, is misschien wel de mooiste stad ter wereld. Vanaf het plein zien we de oude stad. We gaan naar Ponte Vecchio, de oude brug over de Arno waarop allerlei leuke winkeltjes gebouwd zijn. We lopen door de stad naar het centrale plein waar het stadhuis staat, Palazzo Vecchio.



Op het plein staat de beroemde fontein met het beeld van Neptunis. De Florentijnen noemen het beeld de Biancone omdat het van wit marmer is. We bezoeken het stadhuis met de beroemde zaal van "de Heren van vijfhonderd", waar we de prachtig gedecoreerde wanden en het plafond kunnen bewonderen. Het paleis was vroeger het huis van de groothertog van Florence, Cosimo de Eerste.

Na een wandeling door pittoreske straatjes komen we op de Piazza Duomo waar, de basilica Santa Maria del Fiore staat. De kerk heeft een vrij staande toren, een campanile, genaamd. De Dom domineert de gehele stad Florence. Het is de op drie na grootste kathedraal van Europa. De Dom is de grootste kerk van de stad en is gebouwd door de geniale architect Arnolfo di Cambio.



De vrijstaande klokkentoren is het werk van de bouwmeester-ontwerper Giotto. De toren is gedecoreerd met zeshoekige en ruitvormige reliëfs. Ze zijn het werk van Andrea Pisano en Francesco Talenti.



Het Nationale museum is gebouwd in opdracht van Groothertog Cosimo de Eerste. U vindt er de Primavera van Botticelli, de geboorte van Venus eveneens van Botticelli. Venus en Cupido van Alessandro Allori. En Marie-Henriette van Frankrijk van Jean-Marc Nattier.

Stichting Wereldbeeld - tel. 0243972566
Kerkstraat 17b - 6561 CC - Groesbeek